

## Les 12.2 De groep

Het is vrijdagavond. Een club jongeren trekt naar de stad. Ze slingeren over de rotonde en fietsen dan het voetgangersgebied in. Midden op straat staat een oude man te kijken naar de vogels op de dakrand van de winkel. Robert rijdt hem bijna om. 'Kijk uit, ouwe!', schreeuwt hij. De anderen lachen.

David geeft een trap tegen een fiets die wat scheef uitsteekt. Een heel rijtje fietsen rijdt om, maar de jongens zien het niet meer, die zijn de hoek al om.

'Laten we naar Jupile gaan', stelt Jonnie voor en hij gaat gelijk linksaf het steegje in. Laurens ziet dat niet en hij valt bijna. 'Kijk uit je doppen', roept hij. 'Sorry', roept Jonnie over zijn schouder en fietst door.

Bij Jupile stommelt de groep naar binnen en gaat aan de bar zitten. De man achter de bar houdt een glas omhoog en de jongens knikken. Eerst een pilsje.

Robert doet lang over zijn eerste en tweede. Gelukkig heeft niemand door dat hij traag drinkt. De anderen zitten al aan hun vierde. Of is het hun vijfde? Laurens moet al wel heel hard lachen om een flauwe grap. Dan steekt David zijn hand omhoog naar de barman. Doe ons allemaal wat sterkers. Ik trakteer. Robert schrikt. Waarom doet David dit? Hij wil niet meer drinken en al helemaal niet wat anders. Hij wil wel naar huis. Maar wat moet hij doen? Jonnie ziet hem denken en geeft hem een klap op zijn schouder. Kom op, het is vrijdagavond. Je bent maar één keer jong. Robert knikt.

1. Vind je het verhaal realistisch? Wat wel/niet?
2. Zou je erbij willen zijn of niet? Leg uit.
3. Bij wie passen deze trefwoorden:  
meeloper – leider van de groep/stoere bink – opjutter – lol ten koste van een ander – vriendelijk - niet vies van een geintje – uitlokker – rustig – branie
4. 'Genieten' deze jongeren van het leven? Waarom wel/niet?
5. Robert is de jongen die een oude man uitscheldt, maar ook de jongen die niet teveel wil drinken. Hoe kan het dat dat allebei bij hem hoort? Herken je dat?
6. Met welke persoon uit dit verhaal zou je jezelf vergelijken?
7. Bedenk met elkaar redenen waarom meedoen verleidelijk is. Wat kun je doen om geen meeloper te zijn?