

## Les 10.5 God verhoort

Pagina 1 is voor de groep, pagina 2 is een hulpblad voor de jeugtleider.

Veel mensen uit de bijbel kregen te maken met de vijandschap van de duivel, de omgeving of zonde uit het eigen hart. Zij hebben tot God gebeden.

1. Schrijf achter het gebed de naam van de persoon die dit vroeg. Kies uit: Elia - Zacharias – Salomo – Hizkia – Abram – Hanna - Paulus – Simson.
2. Schrijf daarna op hoe God het gebed verhoord heeft.

Dit is het gebed:	Wie vraagt het?	Hoe heeft God het gebed verhoord?
De koning bidt om een nakomeling, omdat de lijn van David dreigt uit te sterven nu hij doodziek is.		
De apostel vraagt of de ziekte uit zijn lichaam weggenomen mag worden.		
De priester vraagt of de Messias komt om het offer voor de zonde te brengen.		
De aartsvader smeekt of onschuldigen niet samen met de zondaars gestraft worden.		
De richter vraagt om wraak op zijn vijanden.		
De koning vraagt wijsheid.		
De profeet vraagt om droogte.		
De vrouw vraagt om een kind.		

3. Controleer of dit klopt: In al deze situaties strijdt God tegen de vijandschap van de duivel en tegen de macht van de zonde.
4. Niet altijd geeft God letterlijk dat waar om gebeden is. Soms geeft God anders, maar zijn wijsheid is meer dan die van mensen. Soms vragen mensen iets 'onhandigs' en weet God beter wat bij zijn plan past. Zie je daar voorbeelden van in de situaties hierboven?

Antwoordsuggesties voor de jeugtleider.

Dit is het gebed:	Wie vraagt het?	Hoe heeft God het gebed verhoord?
de koning bidt om een nakomeling omdat de lijn van David dreigt uit te sterven nu hij doodziek is	Hizkia	<i>Hizkia mag nog 15 jaar leven en krijgt een zoon</i>
de apostel vraagt of de ziekte uit zijn lichaam weggenomen mag worden	Paulus	<i>Het gebeurt niet maar Paulus krijgt als boodschap: mijn genade is u genoeg, en in zwakheid wordt Gods kracht volbracht</i>
de priester vraagt of de Messias komt om het offer voor de zonde te brengen	Zacharias	<i>De Messias zal komen en de zoon van Zacharias zal zijn komst mogen voorbereiden</i>
de aartsvader smeekt of onschuldigen niet samen met de zondaars gestraft worden	Abram	<i>God belooft de hele stad te sparen als er 10 rechtvaardigen zijn, als die er niet zijn redt Hij toch Lot en zijn gezin</i>
de richter vraagt om wraak op zijn vijanden	Simson	<i>Simson ontvangt nog 1 keer kracht</i>
de koning vraagt wijsheid	Salomo	<i>Salomo krijgt wijsheid en ook nog rijkdom en eer en een lang leven</i>
de profeet vraagt om droogte	Elia	<i>God geeft droogte en later op het gebed van Elia ook regen</i>
de vrouw vraagt om een kind	Hanna	<i>God geeft Hanna Samuel</i>