

## Even concreet – de heiliging en de toekomst

Lees hieronder Romeinen 6: 17 – 23. Pak er twee markeerstiften bij. Met de ene stift kleur je alles wat met ‘slaaf van de zonde’ te maken heeft. Met de andere markeer je alles wat met ‘slaaf van God’ te maken heeft. Schrijf de belangrijkste woorden over in de tabel hieronder.

Romeinen 6: 17-23

<sup>17</sup>Gelukkig kan ik God danken! Want jullie waren eerst slaven van de zonde. Maar nu zijn jullie gehoorzame knechten geworden, in dienst van het goede nieuws.

<sup>18</sup>We zijn bevrijd uit de macht van de zonde. We zijn nu slaven van de God die ons wil redden. <sup>19</sup>Ik zeg expres ‘slaven’, ook al klopt dat niet helemaal. Anders begrijpen jullie het misschien niet.

Vroeger lieten jullie je leiden door je verkeerde verlangens. Jullie gedrag werd slechter en slechter. Nu moeten jullie je laten leiden door het goede. Jullie moeten leven als mensen die bij God horen. <sup>20</sup>Vroeger waren jullie slaven van de zonde. Toen hadden jullie niets te maken met de God die jullie wilde redden. <sup>21</sup>En hoe leefden jullie toen? Jullie deden slechte dingen, waar je je nu voor schaamt. Zo’n leven leidt tot de dood.

<sup>22</sup>Maar nu zijn jullie bevrijd van de zonde. Nu zijn jullie slaven van God, nu leven jullie als mensen die bij God horen. Zo’n leven leidt tot het eeuwige leven.

<sup>23</sup>Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God hoort, krijgt het geschenk dat God ons wil geven: het eeuwige leven, dankzij onze Heer Jezus Christus.

Slaaf van de zonde	‘Slaaf’ van God
Dit is de beloning voor een slaaf van de zonde:	Dit is het geschenk voor een ‘slaaf’ van God.

Lees nu Romeinen 8: 14-16

<sup>14</sup>Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. <sup>15</sup>God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ <sup>16</sup>De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.

- Wat zou je kunnen zeggen in plaats van ‘slaaf van God’?
- Wat is het verschil tussen die twee?