

Lees de tekst hieronder en bespreek hoe je Lennard zou helpen of schrijf zelf een mailtje dat je aan hem richt.



Lennard is uitgezonden voor een opdracht in het buitenland. Hij mailt zijn dominee:

.....de trainingen zijn heftig, maar de sfeer in de groep is gelukkig goed. Tot zover wat gewone nieuwtjes. Maar eigenlijk wil ik u wat vragen. U had voor mijn uitzending gezegd: Je schrijft maar als je ergens mee zit.

Nou, ik loop wel een beetje te tobben. Het is raar, want het gaat over dingen waar ik thuis helemaal niet zo mee zat. Ik hoop niet dat u het gek vindt, maar ik moet er 's avonds, als ik alleen zit, toch wel vaak aan denken hoe God nu naar mij kijkt.

Ik heb best 'foute' dingen gedaan. Soms loop ik dan ook wel te twijfelen. Zou hij mij niet een erg slecht mens vinden? Ik heb dingen gedaan die niet mogen – terwijl ik wist dat het niet mocht. Als je weet dat het fout is en je doet het toch, dan is dat toch heel slecht? Is God niet heel boos op mij?

Als ik dit zo opschrijf lijkt het raar en dat denk ik overdag ook. Tenslotte doe ik best goede dingen. Ik help mijn maatjes en vloek niet. En laatst toen Johnnie zich beroerd voelde heb ik zijn dienst gewoon overgenomen. Dat ziet God toch ook? Denkt u dat het dan wel goed zit?

Nou, ik stop. Ik hoop dat u tijd hebt om wat terug te schrijven.

Groetjes,
Lennard G.....