

mentorhandleiding 22.4 GETUIGEN VAN JE GELOOF

leerdoel

wat je gaat behandelen

bijbelstudie **Fil. 2:12-18**

lesstof

Moet je getuigen?

Als gelovige heb je een bijzondere plaats in de wereld. Je bent het zout van de aarde, het licht van de wereld, Mat. 5 : 13-16. Je bent als sterren aan de hemel, die schijnen in een verdorven wereld, Fil. 2 : 14-15. Je hoort bij een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 1 Petr. 2 : 7-10, en bent geroepen verantwoordelijk af te leggen van de hoop die in je leeft, 1 Petr. 3 : 15.

Het is een groot voorrecht dat je Christus mag kennen, het is je redding tot het leven. God roept je om dat door te geven en te vertellen opdat meer mensen in Hem geloven. Wees bewogen met mensen die niet geloven, je weet immers wat hun toekomst is. Jij mag ze vertellen van hun Redder.

Getuigen dat kun je doen met woorden, in een gesprek. Je kunt het ook doen door je daden. Heel je doen en laten is immers doortrokken van Gods regels? Je liefde tot God en de naaste zal blijken uit wat je doet. Dat valt op in een wereld die voor zichzelf leeft. Leef als christen en leg het uit als mensen je vragen naar je motieven.

De omgeving waarin God je plaatst

Om te getuigen hoef je geen moeilijke dingen te doen. Kijk welke mogelijkheden er liggen in je omgeving, op school, in je vriendenkring, bij de sport, in je buurt enz. Of je nu omgaat met christenen of met ongelovigen, leef voortdurend als een christen in je spreken en handelen. Vloek niet, wees behulpzaam en vriendelijk, wees eerlijk, bid voor je eten enz.

Kijk eerlijk naar jezelf: hoe sterk ben je? Het kan naar twee kanten werken. Je kunt als christen een getuige zijn in je doen en laten, maar je kunt zelf ook in een negatieve spiraal komen als je veel in een ongelovige sfeer leeft. Hoe zit het: Beïnvloed je of word je beïnvloed?

Getuigen is moeilijk

Veel mensen zijn bang om te spreken over hun geloof. Zullen ze je niet uitlachen? Of bespotten? Misschien weet je ook niet goed hoe je het moet zeggen allemaal. Wanneer dat komt door een gebrek aan kennis, lees dan veel in de bijbel en leer wat bij! Bedenk ook dat God je helpt als je zijn woorden doorgeeft. Hij kan je de woorden 'in de mond geven'. De Here Jezus heeft tijdens zijn leven al gewaarschuwd: Ze zullen je niet anders behandelen als Mij. Wanneer ze de Heer bespotten en zelfs doden, reken dan maar niet op een heel goede behandeling. Maar besef ook dat Jezus beloofde: Ik ben met je tot aan het eind van de tijden.

Toerusting

Wanneer je jezelf wilt oefenen in het getuigen kun je bijv. cursussen volgen vanuit de evangelisatiecommissie, E&R e.d. Bid de Heilige Geest of Hij je wil helpen te spreken en of Hij geloof wil geven.

wat je wilt bereiken

- kunnen vertellen waarom christenen getuige zijn en beelden daarvan kennen
- met de bijbelstudie kunnen vertellen over getuigen
- concreet kunnen maken in wat voor situaties je zelf kunt getuigen
- kunnen vertellen hoe je het zelf ervaart om te getuigen van de Here Jezus
- kunnen uitleggen welke behandeling je kunt verwachten en wat Jezus belooft

handvat voor de mentor:

zingen: Ps. 124; E&R 112

bijbel: Mat. 5 : 13-16; Fil. 2 : 14-15; 1 Petr. 2 : 7-10; 1 Petr. 3 : 15

lioteratuur: C.J. de Ruijter, Door de Geest bewogen.

de lesstof is verder uitgewerkt
in de map voor de jongeren

voorbereidende opdrachten

- Getuige zijn van God vraagt soms veel en kan grote gevolgen hebben. Zoek informatie op om aan de groep te vertellen over mensen die moesten lijden om Christus, bijvoorbeeld als martelaar of door vervolging. (suggesties: Johannus Hus, Polycarpus). Je kunt ook denken aan mensen die door hun getuigenis grote invloed hadden voor de kerken
- Bereid een rollenspel of mime voor over getuigen. Gebruik daarbij de aanwijzingen op de volgende pagina!!

lesindeling

bijbelstudie Fil. 2:12-18

- Welke opdrachten geeft Paulus hier aan de Filippenzen? M.a.w. hoe moeten zij getuigen?
- Hoe noemt hij hen? Waarom?
- Vanuit welke situatie schrijft Paulus? Zie Fil. 1:12-18.
- Wat valt je dan op bij Fil. 2:17,18?
- Wat leer je van dit getuigenis uit de praktijk?
- Lees Op. 3:5. Wie getuigt hier voor wie? En waarom? Wat leer je hier van?



opdrachten

*Doe de opdracht 'getuigen' van de volgende pagina.

Bespreek hiermee dat getuigen gaat over God! Het gaat niet om onze durf of angst, het gaat erom dat Gods naam geëerd wordt, dat Hij niet genegeerd wordt of bespot, dat je doorgeeft Wie Hij is.

*Bespreek samen wanneer je in je eigen omgeving kunt getuigen. Maak het concreet voor de situatie

- op school
- in je vriendenkring
- bij de sport
- in je buurt
- enzovoort.

Mentor: leg hier het gedeelte over beïnvloeden en beïnvloed worden uit: Kijk eerlijk naar jezelf: hoe sterk ben je? Het kan naar twee kanten werken. Je kunt als christen een getuige zijn in je doen en laten, maar je kunt zelf ook in een negatieve spiraal komen als je veel in een ongelovige sfeer leeft. Hoe zit het: Beïnvloed je of word je beïnvloed? Hoe ziet de groep dat voor zichzelf?

*Bekijk het rollenspel of de mime die voorbereid is en bespreek het samen. Als je groep niet voor deze opdracht koos kun je een situatie kiezen en op de avond bespreken.

*Vraag of de jongeren mensen kennen die goed kunnen vertellen over hun geloof. Welke ervaringen kunnen ze vertellen en wat kun je daarvan leren? Wat zijn je eigen ervaringen? Kun je in die verhalen zien dat God eer ontvangt? Heeft Hij geholpen? Hoe kun je dat zien?

*Bekijk/luister wat jongeren opzochten over geloofsgetuigen/martelaren en bespreek dat samen.

Kun je zien dat God zijn kinderen heeft geholpen? Hoe?

Ken je de uitspraak: Het bloed der martelaren is het zaad der kerk? Wat zou het betekenen? Herken je dat ook?

Als de groep niet voor deze voorbereidingsopdracht koos kun je als mentor hier iets bieden. Of: bekijk hoe het getuigen was voor Petrus (in de gevangenis) of voor Johannes (verbannen naar Patmos).

*Bedenk ter afsluiting hoe je kunt bidden voor vervolgd en voor ongelovigen. Bedenk ook hoe je voor jezelf als Gods getuige kunt bidden en gebruik dit in het slotgebed.

thuis verder werken en/of toetsen

lezen 22.5

opdrachten uitvoeren zoals jullie voor dit blok hebben afgesproken

Getuigen

Kies een kaartje wat je aanspreekt. Leg uit wat het volgens jou betekent en waarom je dit kaartje koos.
Of: verdeel de kaartjes en vertel over je kaartje, bedenk er eventueel een situatie bij die past bij het kaartje.

Getuigen
is *niet*
overtuigen

Getuigen
is
Gods werk

Getuigen is:
Jezus voorstellen

Getuigen kun je
beter als je zelf
overtuigd bent van
Gods liefde

Getuigen
kun je
leren

*Getuigen
geeft
vreugde*

Aanwijzingen rollenspel of mime *(hulp bij de voorbereidingsopdracht)*

Cursief hieronder aanwijzingen hoe je een rollenspel kunt opzetten. Daarna voorbeelden om met de groep uit te werken, maar eigen voorbeelden kunnen ook!

algemeen stappenplan

1. *Kies een situatie uit*
2. *Bedenk wat je duidelijk wilt maken, zoek zo nodig aanvullende info*
3. *Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een plannetje*
4. *Oefen het en verander waar nodig*
5. *Voer het uit in de groep en praat er samen over. Begreep de groep wat je wilde zeggen? Wat is hun reactie daarop?*

Eerst een voorbeeld hoe je dat kunt uitwerken:

1. Kies een situatie uit

Situatie: in een restaurant gaat een jongere bidden voor het eten. De man schuin tegenover zegt tegen zijn tafelgenoot: Snap jij dat dat nog voorkomt? Ik dacht dat die jongeren van tegenwoordig dat niet meer deden. De jongere reageert.

2. Bedenk wat je duidelijk wilt maken

We willen laten zien dat bidden dankbaarheid voor God is. Hij heeft immers dat eten gegeven en zorgt aldoor voor ons. We willen laten zien dat je dat in een gesprekje kunt vertellen.

3. Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een plannetje

Drie personen. De jongere (1) gaat uitleggen waarom hij bidt, de man (2) is kritisch en licht spottend, de tafelgenoot (3) is geïnteresseerd en vraagt om meer uitleg. Bedenk wat ieder gaat zeggen in welke volgorde en werk dat verder uit.

En nu zelf aan de slag!

Hieronder staan een paar situaties om te verwerken in rollenspel of mime, maar je mag ook zelf een idee bedenken en uitwerken.

- In de stad loopt een jongere langs posters voor een gospelconcert. Een groepje jongeren staat ervoor en levert commentaar. De jongere reageert, verdedigt en legt uit.
- Een groep jongeren zit op een verjaardagsfeest en zit te overleggen of ze nog naar dat café (met een slechte naam) zullen gaan voor ze naar huis gaan. Het zijn allemaal gelovige jongeren en de meningen over het plan zijn verdeeld.
- Bij de aanschaf van een tweedehands autootje verlangt de verkoper contante betaling. 'Je weet wel waarom'. Als christen ben je tegen zwart betalen, heeft God de diefstal niet verboden? Je besluit niet bot te weigeren, maar uit te leggen wat je vindt.
- Een jongere is bij de burelen en hoort daar dat hun oma is overleden. De burelen zijn niet gelovig, toch wil de jongere wel reageren als christen.
- Een jongere van de kerk wil zijn vriend zijn nieuwste muziekbestanden laten horen. Het blijkt te gaan om muziek van een bedenkelijk soort. Hier praten ze samen over.