

mentorhandleiding 21.5 DE GAVEN VAN DE GEEST

leerdoel

wat je gaat behandelen

bijbelstudie 1 Kor 14:1-19

lesstof

Het onderscheid tussen de vrucht en gaven van de Geest

Er is verschil tussen de vruchten en de gaven van de Geest. Bij de vrucht van de Geest gaat het om het werk van de Geest dat zichtbaar moet worden in iedere gelovige (zie les 21.4). De Geest verandert het hart van de gelovige en dat blijft niet zonder gevolgen, de vruchten van de Geest.

Gaven van de Geest zijn specifieke gaven. Het zijn geschenken van de Geest die vaak gekoppeld zijn aan een bepaalde taak die iemand krijgt.

Wat zijn de gaven van de Geest?

Het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, een groot geloof, de gave om te genezen, de kracht om wonderen te doen, om te profeteren, om te onderscheiden, om in klanktaal (tongentaal) te spreken of om het uit te leggen, met jongeren kunnen omgaan, muzikale talenten, leiding geven, elkaar aanvoelen en kunnen bemoedigen, bereidheid om te helpen – dat zijn allemaal gaven van de Geest (zie vooral 1 Kor. 12 en 14).

In de brief aan de gemeente van Korinte schrijft Paulus daarover. Het valt op dat Paulus heel nuchter spreekt over deze gaven. Hij zegt dat je niet moet streven naar veel tongentaal bijvoorbeeld. Die gave heeft alleen nut voor de gemeente als er ook mensen zijn die het kunnen uitleggen. Hij roept op te streven naar de liefde als de hoogste gave. De liefde maakt mensen bescheiden en helpt om gaven te gebruiken in dienst van God en de naaste. De Geest schenkt gaven niet als bron van ruzie en onderlinge jaloezie, maar om de gemeente op te bouwen.

Geeft de Geest deze gaven nog steeds?

Kort na het Pinksterfeest gaf de Geest veel bijzondere gaven aan de gemeente. Daardoor werd het woord van de apostelen onderstreept. De jonge gemeente werd erdoor gesterkt en velen kwamen tot geloof. Sommigen menen dat deze bijzondere gaven juist kenmerkend zijn voor de eerste jaren na het Pinksterfeest. Anderen menen dat de bijzondere gaven van de Geest nog steeds voorkomen. Er zijn evangelische christenen die menen dat de gaven zelfs 'verplicht' zijn. Zonder die gaven zit het in de gemeente niet goed menen zij.

Er is in de bijbel nooit beloofd dat God voortdurend bijzondere gaven aan alle gemeenten geeft. Wel staat er dat Hij de gaven gebruikte om het woord te bevestigen (Hebr. 2:4). Het is het werk van de Heilige Geest om door waar geloof mensen te laten delen in het werk van Christus. De Geest heeft niet 'zijn eigen programma', maar heeft als derde Persoon zijn eigen plek in het heil voor mensen. Hij is God, met de Vader en de Zoon en niet a.h.w. een eigen 'God' die eigen dingen doet. Hij leidt toe naar Jezus. Tegelijk is de Geest als God vrijmachtig. Als Hij het nodig vindt om bijzondere gaven te geven, dan zal Hij dat zeker doen.

Gelovigen moeten bijzondere zaken toetsen aan de bijbel om te zien of het werk van God is of niet.

De doop met de Heilige Geest?

Er zijn mensen die naast de 'gewone' doop een doop met de Heilige Geest afwachten. Deze zou bestaan uit een bijzondere ervaring/tongentaal/een helder inzicht/ een stem en dergelijke. Deze ervaring zou duiden op de doop met de Geest, een 'second blessing'. Pas dan is je geloof echt/je wedergeboorte bevestigd. De bijbel geeft nergens aanleiding tot een dergelijk denken. Jezus geeft de opdracht te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Drieënige God zal zijn beloften waar maken op de manier die Hij wil en zoals Hij ons bekend maakt in de bijbel. Wat daarmee in tegenspraak is komt niet van God.

wat je wilt bereiken

- het onderscheid kennen tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest
- gaven van de Geest kunnen noemen en weten wat hun doel is
- kunnen aangeven of bijzondere gaven in deze tijd te verwachten zijn en hoe je om moet gaan met geestes(?)gaven
- met de bijbelstudie kunnen vertellen over tongentaal

de lesstof is verder uitgewerkt
in de map voor de jongeren

handvat voor de mentor:

zingen: LdK 92 zingen over 1 Kor. 13

bijbel: 1 Kor. 12 en 14

literatuur: E. Brink, Het woord vooraf, pag. 107-110; H. ten Brinke, Meer dan genoeg.

lesindeling

Vorbereidende opdrachten Bij dit onderdeel vind je suggesties voor opdrachten die jongeren kunnen uitvoeren ter voorbereiding van de les.

- Voor allen: Thuis lezen 1 Kor. 12. In deze les zingen over 1 Kor. 13 met LdK 92, bijbelstudie over 1 Kor. 14.
- Uitzoeken het verschil tussen vruchten en gaven van de Geest. *Laten presenteren en bespreken.*
- Uitzoeken wat tongentaal is. *Gebruiken bij de opdracht hieronder.*
- Bijbelgedeelten zoeken over gaven van de Geest. *Toelichting vragen bij de keuze.*
- Evaluatie van het hele blok voorbereiden. *Afspraken schema langslopen, blij zijn met wat goed ging en verbeterpunten afspreken indien nodig.*

bijbelstudie 1 Kor. 14:1-19

- Wat zegt de bijbel over de voor-, en nadelen van profetie en klanktaal (=tongentaal)? Zoek de verschillende aspecten uit dit bijbeldeel en zet ze onder elkaar. Wat leert de bijbel hier aan ons?

opdrachten

*Thuis heb je 1 Kor. 12 gelezen. Kijk nog eens naar vers 1-11. Welke van deze gaven heeft de Geest aan de plaatselijke gemeente gegeven?

Waarden we dat als geschenk van de Geest? Bedenk hoe je God hiervoor kunt danken.

*Bespreking: Over tongentaal:

- Wat is tongentaal? (woordenboek, christelijke encyclopedie)
- Waarom trekt het je wel of niet?
- Past de manier waarop je denkt over tongentaal, of de manier waarop er in je omgeving over tongentaal gesproken wordt, bij wat je leerde uit de bijbelstudie?

Mentor: Verwerk in de bespreking info van de linkerpagina hiernaast.



*Sommige mensen zeggen: 'Een kerkelijke gemeente waarin nooit tongentaal plaatsvindt, heeft weinig geloof'. Of: 'Wie bidt om genezing (een gave van de Geest) en het niet krijgt, die bidt niet goed of niet genoeg'. Wat vind je van dergelijke uitspraken?

Andere mensen zeggen: 'De Geest gaf die bijzondere dingen alleen in de begintijd van de kerk, nu is dat zo niet meer nodig'. Wat vind je van deze uitspraak?

Mentor: Laat zien dat de eerste uitspraken dwingerig zijn, alsof wij de Geest kunnen beoordelen en kunnen bepalen wat Hij moet doen. Laat zien dat ook de tweede uitspraak in feite voor wil schrijven wat de Geest moet doen. Leg uit dat de Heilige Geest God is, wijs en machtig om te doen wat Hij wil, dat wij ons enkel moeten houden wat Hij ons leert in de bijbel. Ook heeft de Geest geen 'eigen agenda'. Hij is ons gegeven om door geloof ons deel te geven aan het goede wat Christus verdiende, zie HC zd 20, v/a 53.

*Rond dit onderwerp kunnen allerlei vragen leven bij de jongeren. Inventariseer ze en probeer door bijbelonderzoek te komen tot een antwoord. Vraag eventueel een ouderling of dominee om te komen uitleggen.

*Evaluatie van het blok: Bekijk samen wat je leerde over je geloof. Bespreek hoe je meer van God gaat zien als je meer leert kijken naar zijn werk in je leven. Welk antwoord roept dat bij je op? Evalueer de bijdragen van dit project. Ging het goed? Zijn er misschien verbeterpunten? Zijn er nog vragen blijven liggen?

Spreek af dat je volgende keer het nieuwe blok gaat overzien en nieuwe afspraken gaat maken. Laat ieder vast nadenken of er vragen bij hem/haar leven en wat hij wil bijdragen.

thuis verder werken en/of toetsen

blok 22 overlezen in de jongerenmap en nadenken over de behandeling daarvan in de groep: Wat wil je leren of doen? Wat wil je zelf bijdragen?