

Verscheurd

Wie Romeinen 7 leest, ontdekt dat Paulus zich verscheurd voelt. Hij wil als gelovige graag leven naar Gods wil en tegelijk voelt hij de macht van de zonde. Hoe vaak doet hij toch iets wat hij niet wil. Voortdurend wordt hij twee kanten op getrokken.

Praat samen over die verscheurdheid.

- Welke rol heeft het 10^e gebod daarbij?
- Zou je weten van je zonde als je geen geboden kende?
- Is het goed dat God je zijn geboden geeft? Waarom?

Gebruik voor je gesprek de volgende trefwoorden die je onderling verdeelt. Als je kaartje past bij wat iemand inbrengt in het gesprek leg je het open op tafel. Je kunt ook zelf een nieuw onderdeel inbrengen door het kaartje neer te leggen en te vertellen wat dat met dit onderwerp te maken heeft.

goed willen	het einde is leven of dood	duivel	verleiding
Jezus heeft betaald	God maakte de mensen goed	verlangen naar foute dingen	zondig hart
de Geest vernieuwt	de wet leert je zonde ontdekken	Gods verdriet over zonde	oprechte liefde voor God
zonde leidt tot dood	gemakkelijker doen dan nalaten	geloven is een gevecht	God wil redding van de mens
zondebesef	vergeving	schuld	verlangen naar een heilig leven