

Van begeerte tot zonde

Lees Jakobus 1:14-15:

14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. **15** Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

De neerwaartse gang van begeerte naar zonde, zie je in de geschiedenis van veel mensen in de bijbel. In de tabel hieronder zie je namen van bekende mensen uit de bijbel, die tot zonde kwamen. Bekijk het voorbeeld van Eva, en vul de andere namen aan. Bedenk zelf nog meer voorbeelden.

	Begeerte	Zonde
<i>Eva</i>	Als God willen zijn	Eten van de verboden boom
<i>Jona</i>	Wil wraak op de vijand, de mensen van Ninevé
<i>Achab, koning van Israël</i>	Doodt Nabot
<i>Israël in de woestijn</i>	Wenst een goed leven met royaal vlees en wijn
<i>Achan, bij Jericho en Ai</i>	Steelt van het verbannene
<i>David in de geschiedenis met Batseba</i>
<i>Ananias en Saffira</i>
<i>De torenbouwers van Babel</i>		
<i>Kain</i>		
<i>Koning Nebukadnessar</i>		
...		
...		
...		

Herken je die gang van begeerte naar zonde in je eigen leven? Dat het vaak begint met iets *willen*, en dat je dan komt tot het *doen*? Leg uit.

Hoe kun je dat veranderen?

NB: Kijk nog eens terug naar Romeinen 7 en/of naar HC zd 44!