

De waarheid en de liefde

Leuk shirtje heb je....
(stom ding!)

Gisteren is er gestolen uit de kleedkamer.
T. was de laatste die wegging.....

S. geeft een feestje! O, was je niet uitgenodigd? Ik had anders gedacht dat ze jou wel zou vragen! Vreemd...

De waarheid moet gezegd worden! Toch??!

Bespreek bovenstaande situaties en vergelijk het met deze uitspraken:

- Spreken is zilver, zwijgen is goud!
- Een leugentje om bestwil is wel best.
- Het mes van het spreken wordt beschermd door de hoes van de liefde.

Spreekwoorden

Hieronder zie je heel wat spreekwoorden over spreken. Ken je ze? Passen ze bij het 9^e gebod?

Maak zelf een spreekwoord over het 9^e gebod.

Spreken is zilver, zwijgen is goud.	Soms is het beter te zwijgen dan te praten.
Recht uit het hart spreken.	Zonder omwegen of uitvluchten iets duidelijk maken.
Met giftige tong spreken.	Kwaadspreken.
Zijn geweten laten spreken.	Beseffen waar men fout is.
Als een boek spreken.	Welbespraakt zijn.
Spreken als een advocaat.	Bespraakt zijn.
Gepraat voor dovemans deur. Voor dovemansoren spreken.	Er wordt niet geluisterd.
Met twee monden spreken.	Niet eerlijk zijn.
Iemand zonder getuige spreken.	Een gesprek onder vier ogen.
Wie wat te zeggen heeft van het mijne, gaat naar huis en ziet het zijne, ziet hij bij het zijne geen gebreke, dan pas mag hij over het mijne spreken.	Beoordeel pas een ander, indien er in eigen zaak geen tekortkomingen zijn.
Onder vier ogen spreken.	Een (vertrouwelijk) gesprek tussen twee personen.
Bij wijze van spreken.	Om het maar eens zo te zeggen.
Een hartig woordje met iemand spreken.	Iemand vermanend toespreken. Kritiek geven.