

Luisteren

om uit te knippen en in je bijbeltje te leggen

Luisterwijzer

bij de preek

1. Wat was voor jou de boodschap van de preek?
2. Wat heeft in de preek je vertrouwen op God versterkt?
3. Verandert de preek je kijk op de jezelf, je naaste of je omgeving?
4. Welk deel van de preek sprak je speciaal aan? Waardoor kwam dat?
5. Wat zou je van deze preek in de je gebed brengen?
6. Wat heeft in je (luister)houding ertoe bijgedragen dat de preek goed bij je landde?

Luistertips

- Vraag God om een goede eredienst, bid voor de dominee en voor jezelf
- zit actief en positief in de kerk bij luisteren, zingen, bidden, enz.
- lees voor de kerkdienst het bijbelgedeelte alvast door
- maak voor jezelf een verslag van de preek
- praat over de preek op zondag en door de week, op de mentorgroep, in het gezin of in een gespreksgroep in de wijk
- denk na over de preek in persoonlijke bijbelstudie
- behandel op de vereniging een thema of bijbelboek dat ook in preken aan bod komt