

9.3

Bijbelverhaal



Uit de bijbel: Psalm 78: 1 - 8

Een mooi lied, gemaakt door Asaf:

**Mijn volk: luister naar wat ik jullie leer;
hoor goed wat ik zeg:
Ik ga nu een wijze les geven,
Ik ga een les vertellen van heel lang geleden.**

Wij weten het, want we hebben het gehoord:
onze ouders hebben het aan ons verteld.
Onze kinderen moeten het ook weten.
Wij gaan het aan onze kinderen vertellen.
We vertellen hoe beroemd en sterk God is.
We vertellen over alle wonderen die God heeft gedaan.



God heeft verteld aan zijn volk,
hoe het moest leven.
God gaf zijn wet aan Israël.
En God zei daarbij:
Jullie moeten Mijn wet leren aan jullie kinderen.
Zo leren ook die kinderen Gods wet.
En zij kunnen het weer verder vertellen
aan hun kinderen.

Die kinderen vertrouwen dan op God.
Ze vergeten niet wat God heeft gedaan.
Ze luisteren ook naar Gods wet.
Dan worden die kinderen niet ongehoorzaam
zoals de mensen vroeger.
Die wilden niet luisteren naar God.
Ze gingen hun eigen gang.



9.3

De les



God kent jou.

God wil dat jij Hem leert kennen.

Ook kinderen moeten weten wie God is.

En wat God allemaal doet.

Dat lees je duidelijk in Psalm 78.

Vaders en moeders moeten hun kinderen vertellen over God.

Weet jij waarom God wil dat kinderen Hem kennen?

Omdat God ook voor kinderen wil zorgen.

Zij horen ook bij God,

net zo goed als volwassenen.



Daarom moeten kinderen gedoopt worden.

God heeft dat zelf gezegd:

Jullie moeten je laten dopen.

Want wat Ik beloof is voor jullie

en ook voor jullie kinderen!

God belooft dat Hij voor jou wil zorgen.

God wacht niet tot jij groot bent.

Dat is net als met je eigen vader.

Wat gebeurde er toen jij geboren werd?

Jij kreeg de achternaam van je vader.

Jij heet ook:(eigen achternaam invullen)...

Zo weet iedereen dat jij bij je vader hoort.

En dat je vader voor jou zorgt.

Gelukkig wacht je vader niet tot jij groot bent.

Want een baby kan niet voor zichzelf zorgen.



Zo is het ook bij God.
 Toen jij geboren werd, ben je gedoopt.
 Toen kreeg jij de naam van God:
 Je bent gedoopt in de naam van God de Vader
 en van God de Zoon
 en van God de heilige Geest.
 Zo weet iedereen dat jij bij God hoort.
 En dat God voor jou zorgt.
 Gelukkig wacht God niet tot een baby groot is.
 Want een baby kan niet voor zichzelf zorgen.



Jij bent geen baby meer. Jij bent al veel ouder.
 Ben jij als baby gedoopt?
 Ben jij blij dat je gedoopt bent?
 Ben je blij dat God altijd voor jou wil zorgen?
 Misschien ben je (nog) niet gedoopt.
 Dan wil God toch voor je zorgen.
 Geloof dat maar!
 Vertel God maar hoe blij je met Hem bent.
 Bedank God dat Hij er altijd voor jou is!

